

Dagbog fra Norge

Søndag den 26/6

Tour de Norge begynder kl. 6.00. Det er tidlig om morgenen, men inden længe er alle friske. Vi får pakket bussen og vi kører mod Hirtshals. "Prinsesse Ragnhild" er en stor færge. Der er ikke mange passagerer med, så vi har masser af plads at boldre os på. Vi valgte at sidde i diskoteket. Senere på turen tog vi plads i nogle bedre stole, hvor vi tog os en mindre lur. Kl. 21.00 kom vi endelig til Norge. Vi skulle køre yderligere 2 timer før vi kom til vores bjælkehytte.. En dejlig hytte som ligger et stykke op af et bjerg. Bussen kunne desværre ikke komme helt op, så vi måtte bære al bagagen op. Puha, hvor var det hårdt. En lang dag var ovre og vi går til køjs omkring klokken halv et.

Mandag tillod vi os at sove længe. Efter vi alle var kommet til os selv, kørte vi en lille tur for at se på den nærmeste by. Senere på eftermiddagen tog vi på en mindre fjeldtur. Det gik stejlt ned og de fleste var nervøse. Men ned kom vi og alle syntes det var sejt. En flot udsigt af bjerge, træer og en dæmning. Vi skulle selvfølgelig smage på vandet og det smagte godt. Efter aftensmaden tog vi en tur i vores udendørs badekar. En rund balje vand som var blevet varmet op – også kaldet en badeampe. Nogle dyppede tæerne mens andre var helt nede.



Næste dags morgen var drengene friske og tog sig en morgendukket i det 38 grader varme vand. Det tog nemlig 11 timer inden vandet var varm nok til at vi kunne sidde deri uden at fryse. Til middag startede vi vores første reelle bjergvandring. Bjerget var 1209 meter højt. Vi kom forbi får, sne, vandfald og tusindvis af kæmpe og små sten. Alt i alt tog turen frem og tilbage præcis 6 timer. Nogle var heldige at komme helskindet ned, mens andre fik skoene til at sidde fast i mudderet, smutte på enden og andre småknubs det koster på bjergvandring. Bjerget vi havde besejret hed "Hilleknuten". En dejlig tur med den smukkeste natur, men samtidig en hård tur. Vi var alle godt trætte da vi kom tilbage til hytten, hvor vi jo også skulle bestige vores indkørsel..

Onsdag var en velfortjent hviledag. Sent morgenmad da den sidste var oppe kl. 11. vi tændte op under badestampen samtidig med vi holdt vandkamp. De første der var i badestampen var ikke frivillige. Stig og Alex smed Kasper i og inden længe var det Thomas der stod for tur. Ved 33 grader gik René og Susanne frivillig i vandet, men blev hurtigt kølet ned af det kolde vand fra slangen. Selvom solen skinnede var det ikke alle der var lige glade for at komme ud i varmen, så der blev givet dispensation til at se TV. Til aften valgte vi at grille eftersom vejret var så lunt. Når der endelig er en skyfri himmel er det jo med at benytte muligheden for en god omgang grill. Da "arbejdsholdet" var færdige med opvasken, var det igen tur til en dukket.... Dejlig lunt vand, med en smuk udsigt.



Om torsdagen stod vi alle tidlig op. Vi skulle til Lauvik for at sejle til Oanes og derfra kørte vi til Preikestolen. Her skulle vi gå langt opad. Turen tur/retur tog ca. 6 timer. I alt 10 km og højden fra toppen var 604 meter. Her kunne vi se ud over Lysefjorden. En dejlig tur som var arbejdet værd, men dog ikke så anstrengende som sidste tur. Da vi kom tilbage til bussen, trængte vi hårdt til en is. Til aften valgte vi at tage ud og spise. Vi tog en smuttur til Sandnes og da vi endelig kom tilbage til hytten var klokken 11. et dejligt bad var tiltrængt og så var alle klar til at gå i seng zzzzzz.....

Fredag sov vi igen længe. Køleskabet var ved at være tom, så vi gjorde os klar til en mindre køretur for at handle ind. Vi ville denne gang en tur til Tonstad, en halv times kørsel fra hvor vi boede. På vejen derned kørte vi forbi Dorgefoss. Der er blevet malet mange malerier af dette vandfald. Broen der går over blev lavet i 1919 af store firkantede granitblokke.. efter et lille kig på dette kørte vi videre. I byen startede vi med en is og en kop kaffe, hvorefter vi invaderede souvenir butikken. Vi fik handlet og hjemad det gik. Alex lovede at lave mad, så Thomas, Lars, René og Kasper slog sig over det spil LUDO vi havde købt. Tore ville gerne hjælpe med aftensmaden så Anja valgte at hvile sig lidt.

Lørdag sov vi længe. Stig, Tore, Anja og Kasper tog til "byen" for at købe lidt fiskegrej. Derefter tog Lars, Kasper og Stig ned til den nærliggende sø for at fiske. I mellemtiden tog Tore, Anja, Thomas, René, Sus og Alex på en køretur i området. Resten af dagen gik med spil, snak og afslapning.



Søndag tog vi igen til Tonstad for at se på vandkraftværk. Selve generatorerne stod inde i et bjerg. Vi startede med at se en film omkring starten og opbygningen af kraftværket. Derefter fik vi en rundvisning inde i bjerget. En spændende og fascinerende tur. Da vi var færdige med rundvisningen tog vi i en souvenir butik. Her så vi fåre- og lammeskind. Uldrøjer, sjaler, plaid og mange andre ting som var lavet af uld. Derudover var der hånddrejede træskåle. Da vi kom hjem gik Anja, Lars, Kasper og Stig ned til søen for at fiske. Efter 2 timer kom de tilbage med 3 fisk. Stolte alle sammen. Fiskeriet havde bidt sig fast og efter aftensmaden tog vi alle derned. Nogle for at fiske og andre for at kigge på.

Mandag stod Tore, Thomas, Kasper, Lars, Sus og Alex tidligt op. Vi valgte at tage en tur til "Månfossen". Da vi kom derop viste det sig at turen kun tog en halv time, så vi valgte at gå videre til Mån. En gammel "sæter" hvor der i 1800 tallet boede to familier. Her levede de af deres husdyr, naturen omkring dem og for det de solgte på det nærmeste marked kunne de købe andre nødvendigheder. Turen derop var enestående. "Månfossen" var en vandfald på 90 meter. Stejle klipper og en masse mudder. Vi hjalp endda et får som sad fast. Den blev heldigvis genforenet med sin familie. På hjemturen var vi inde på en stor lysfabrik, her var alt fra hjemmelavede lys, uld trøjer, sutsko, vildt spegepølse og hvad hjertet ellers måtte begære fra den norske kultur. Hjemme i "lejren" sov Anja, René og Stig en anelse længe. Her stod dagens program på fisketur. De fangede et par fisk mere, så vi var heldige at få aftensmad. De tre stod for aftensmaden som bestod af nye kartofler, gulerødder pølser og lækre regnbueørreder på grill. Til

dessert var der bestilt is med choko/karamel sovs. Denne aften stod den på tidlig sengetid, da der var en hård dag i møde..



Tirsdag var de seks

fjeldvandrere igen tidlig oppe. I dag stod turen på "Øygaardstølen". Tre bjerge skulle bestiges før vi kunne se udsigten over Lysefjorden. Dette var den hårdeste tur vi havde været på. Da vi kom til toppen på det sidste bjerg, blæste der en hårdvind. Regnen begyndte, men til tops skulle vi. På vej ned regnede det stadig. Stenene var blevet glatte, så vi røg på enden mange af os. Efter 5½ time var vi alle på sikker fladt asfalt igen. Med stor enighed gik vi ind og fik en velfortjent kop varm kakao eller kaffe. Hjemme havde Anja, René og Stig sørget for dejlig varmt mad. Anja og René fortalte at de havde gået løjpen rundt. Den var 3 kilometer lang. Inden klokken slog 22 var vi alle i seng. Trætte og udmattede efter en hård "arbejdsdag".

Onsdag tog vi på langfart til Valle. 1½ time på de norske bjergveje.. meget smalle veje for der lige akkurat var plads til to busser, men når den modkørende ikke vil trække ordentlig ud, kostede det os et sidespejl.. sikke en forskrækkelse.. på hjemturen valgte vi at køre på hotel for at indtage vores aftensmad.

Torsdag som var vores sidste dag i hytten, brugte vi på at sove længe, lave botræning, spille spil og rigtig slappe af. René var en af de modige som valgte at gå med ned til søen for at bade

sammen med Sus og Alex. De andre turde ikke så de valgte at stå og se på. Der skulle hilses og sige at vandet var meget koldt. Tore havde meldt sig til at gøre bussen klar til afgang, så han brugte noget tid på at vaske den og rydde pænt op i den. Vi fik pakket det meste og efter aftensmaden var det sengetid, for vi skulle meget tidlig op.

Vækkeuret ringede klokken et om natten. Det var hårdt men eftersom turen gik hjemad, var det hurtigt højt humør i lejren. Vi startede fra hytten kl. 3 om natten og var først fremme ved færgeren "Silvia ana" klokken 7 om morgenen. Her ventede vi et stykke tid inden vi kunne komme ombord. Sejlturen hjem gik hurtig og inden vi fik set os om var vi igen i Hirtshals. Den første der blev genforenet med familien var René. Han blev sat af i Hjørring og derefter gik turen til Aalborg hvor det så blev Tore, Kasper og Thomas der stod for tur. Hjemme på skolen blev Lars hentet og kort tid efter skulle Anja videre med bus mod Farsø.

Vi, Stig, Alex og Susanne, siger tak for en hyggelig og spændende tur til Norge. Det var dejligt at være på tur med Jer, og vi håber I har nydt det lige så meget som vi har. Vi har vedlagt de billeder som vi tog deroppe, som bevis på, hvor seje I alle har været på denne hårde tur. En minde vi håber I vil gemme..

Tusind tak for denne gang..

Med venlig hilsen

Stig Arve Flatøy

Alex Bundgaard Jensen

Susanne Nør