

Søndag den 28.6

Den første dag på sommerens Fyn lejr startede til middag. Vi mødtes alle på skolen, fik pakket busserne og så gik det ellers derudad. Vi tog det første hvil inden motorvejen deltes i Jylland. Et kort visit hvor vi fik købt nogle blade og lidt at styrke os på. Busserne kunne lidt igen og vi kom til Fyn. Vi fik hentet nøglen til vores herregård. Da vi fandt stedet blev vi alle målløse. Her er 300 kvm herregård, nænsomt gennemrestaureret.

Vi fik pakket busserne ud og fundet ud af hvor vi gerne ville sove. Anne fik prinsesse værelset, Tobias og Nicolaj fik det blå herreværelse og Ida og Karina fik det røde kone værelse. De mest fantastiske værelser vi nogensinde har boet på. Alle værelserne har forskellige farver og alt passer sammen ned i mindste detalje. Huset er fyldt med gamle ting og nogle steder hænger der billeder fra dengang hvor her var fine folk og tjenestefolk.

Aftenen gik med hygge, spil, madlavning og udforskning af området.. Vi var bl.a. en tur i Kerteminde, hvor vi dyppede tæerne i vandet og var på havnerundfart.

Mandag den 29.6

Efter vi havde fået morgenmad, tog vi på by tur i Kerteminde. Vi var inde i kirken, rundt og se gamle huse og baggårde. Vi var inde i forskellige butikker bl.a. inde i "Høkeren". En butik med en masse ting og sager. Den var nu lidt interessant.

Alex og Tobias fik til opgave at finde noget middagsmad til os alle. Imens gik vi andre ned til havnen for at vente. Da de kom tilbage tog vi alle til stranden, hvor vi indtog maden med glæde inden vi vågede os ud i vandet. Efter svømmeturen tog vi tilbage til vores "lille" hus for at få aftensmad inden vi skulle af sted igen. Cirkus Arena var kommet til byen, så det havde vi selvfølgelig købt billetter til. Det var en rigtig god forestilling med hvad der til hører: klovne, cykelkunstnere, flyvende akrobater, elefanter og heste. Da det var færdig tog vi en smut ned omkring havnen hvor vi fik turens første is.

Tirsdag den 30.6

I dag stod vi tidlig op. Vi fik spist vores morgenmad og så gik turen mod Als. Vi havde planlagt at vi ville en tur til Danfoss Univers og undersøge alle de spændende ting de har der.

Vi kørte til Bøjden, hvor vi tog færgen over til Fynshav. Det var en lille sejlads på 50 min. Inden vi var fremme købte vi lidt middagsmad som vi fortærede og så gik den store opdagelses jagt i gang. Vi prøvede alle mulige spændende ting. Gravkøer, gik turen gennem den Blå Kube hvor vi oplevede naturens kræfter, Cumulus -hvor vi legede med digital energi og mange andre spændende ting. Efter mange timer i Danfoss kørte vi tilbage til Fyn. Vi tog til Fåborg hvor vi ville spise aftensmad. Vi fandt en cafe der hedder "Det lille Apotek". En rigtig hyggeligt sted med den dejligste hjemmelavet mad. Da vi endelig kom tilbage til vores hytte, var det tid til afslapning i stuen, med saftevand og lidt chips inden der skulle børstes tænder og vi tog til "Sovstrup".

Onsdag den 1.7

Dagen i dag startede sent. Vi sov alle længe og fik sent morgenmad. Vi tog os god tid til at gøre os klar til strandtur. Der var mange mennesker på stranden i dag, men vi dog den dejligste plads helt nede ved vandet. Drengene var i vandet inden vi tøser fik skiftet. På trods af at vandet var koldt, kastede vi os i det dejlige vand.

Alle var i vandet og havde man ikke hele kroppen i vandet, så blev tæerne da i hvert fald dypet.

Da vi ikke orkede stranden mere, tog vi ind og handlede til vores aftensmad. Den stod på grill, da været jo har artet sig fra den gode side i dag. Vi så et af de mange dyr der lever her på egnen. Et lille egern sad i gården og spiste den sin aftensmad.

Alle var samlet i stuen senere på aften hvor vi så en af de film Anne havde med.

Torsdag den 2.7

Vi sov så længe vi kunne. De sædvanlige morgen pligter skulle overstås inden Ida, Karina, Tobias og Nicolaj kunne tage Alex og Sus med ud at bade en tur. Anne havde ikke lyst til at tage med, så hende og Pia blev tilbage i huset. Ina var kørt hjem inden vi alle var stået op, så hende ønsker vi god tur.

Da vi var færdige med stranden tog vi hjem i bad, inden vi kunne tage videre ud i Fyns land for at finde os et dejlig sted til at holde afslutning.

Fredag den 3.7

Alt er pakket, busserne er klar til afgang og vi siger farvel til Fyn.