

# Langelands Dagbog

## Søndag:

Endelig var det blevet søndag d. 26 Juli og vi skulle til Langeland. Grøn bus kørte af sted fra Aalborg hvor Christian og Karin var stået på, mens gul bus kørte fra Limfjordsskolen hvor Tobias og Line var mødt. Godt læsset op gik turen sydpå. Første stop var Hobro hvor Anna stod på den gule bus. Der blev holdt en kort tisse-pause ved Ejer Bavnehøj, der blev ikke snakket meget med den anden bus for alle var ivrige efter at komme ned til sommerhuset, så der var hurtigt afgang igen. Der var en del trafik på motorvejen så det gik stille og roligt fremad. Ved 19 tiden kørte vi endelig over broen til Langeland! Vi kom nu ud på små snoede veje med en masse stråtede huse og kørte igennem byer med sjove navne. Vi skulle hente sommerhus nøglen i Rudkøbing, så fik vi også lige set lidt på "stor"byen. Kl. 19.30 drejede vi mod Sædballe – sommerhus område "Fredmose". Det var en 2.5 km lang og bakket vej, ikke meget bredere end en cykelsti med solbærbuske og kirsebærtræer så langt øjet rakte! Endelig var vi fremme ved Æblevænget 6! Vi tog en hurtig rundtur i huset og fik lavet værelses fordeling. Karin & Line tog den ene dobbelt seng, Christian & Tobias den anden, mens Anna valgte alkoven med det blomstrede forhæng.

Der blev hurtigt sat gang i noget aftensmad for alle var sultne. Vi gik en tur rundt i området og ned til vandet, inden dagen blev rundet af med tv-hygge og ludospil.

## Mandag:

Efter bad og rundstykker gik turen til Syd Langeland. Vi ville finde øens så berømte vilde heste. Vi kørte til Gulstav Mose, så langt syd på som man kan komme, gik ca. 3km. Men fandt desværre ingen vilde heste. Slukørede traskede vi tilbage til bussen, godt det samme for det begyndte at regne. Vi kørte til Klise Nor, hvor der skulle der være større chance for at se de vilde Exmoor ponyer. Ganske rigtigt, der gik 9 flotte mørkebrune ponyer lige ved hegnet hvor vi havde parkeret☺ På vej derfra kom vi forbi en gammel jættestue og den måtte vi simpelt hen se nærmere på. Anna og Line var de modigste, de kravlede ind og tog en masse billeder så vi andre også kunne se den indefra.

Efter den oplevelse kørte vi rundt på alle de små veje og fandt endelig frem til en dejlig badestrand tæt på Ristinge. Anna, Karin og Tobias viste sig som sande vikinger og sprang i bølgen blå. Det blev dog kun til en hurtig dukkert, vandet var alligevel lidt for koldt.

Da badenymferne havde fået tøj på igen kørte vi til Langelands Fortet - kold krigs museum. Lige noget for pil-fingre! Et eldorado for krigsmaskineri man måtte kravle op i og ned i og ind i og ud på. Her er kanoner, bunkers, et orlogsfartøj, 2 jagerfly og "Springeren" en tørlagt U-båd. Det var meget spændende.

På hjemturen handlede vi hos Spar Købmanden i Humble samt stort set alle vejside boder vi kom forbi. Menuen stod på frikadeller og nyopgravede kartofler, gulerødder, blomkål, broccoli og spidskål. En himmerigs mundfuld!

Dagen blev endnu engang rundet af med et spil ludo inden vi gik tidligt til køjs for vi skal tidligt op tirsdag.

## Tirsdag:

Kl 6.30 ringede vækkeuret – py-ha det var tidligt. Efter et hurtigt morgenbad og de lune rundstykker satte vi kursen mod Spodsbjerg. Vi havde bestilt plads på færgen kl. 9.15 til Tårs på Lolland. Vi skulle i Knuthenborg Safaripark. Vi nåede frem til parken kl.10.30. Der var ca. 20.000 der havde fået samme gode ide som os! Vi holdt i kø i ca. 20 min inden vi nåede frem til indgangen! Første stop på safari turen var hos æslerne og gederne. Anna faldt straks for de små æsler som blev nusset og nusset.

Vi kørte videre ind på savannen hvor vi kørte side om side med 3 kæmpe store næsehorn, en masse zebraer, giraffer og nogle afrikanske køer med meget lange horn som Christian var meget fascineret af. Vi besluttede os for at køre en tur ind i tigerburet. Der holdt vi igen i kø i ca. 20 min inden vi nåede porten. Det var en varm fornøjelse! Endelig holdt vi forrest i køen og porten gik op. Vi holdt alle godt øje med tigrerne, men de gemte sig godt. Pludselig fik vi øje på en stor han som lå på en høj træstub. Da vi endelig nåede hen til ham hoppede han ned fra stubben og luntede i den modsatte retning af hvor vi holdt. Øv øv, vi havde lige håbet på at få et kig på ham tæt på. Lige inden vi kørte ud af tigerburet igen fik vi øje på 4 andre tigre der lå og dasede i det høje græs langs med hegnet.

Nu var det så blevet frokost tid for os, så vi slog os ned ved savannen hvor vi havde udsigt til næsehornene og Christians yndlings køer. De medbragte pålægsskiver smagte fantastisk, især med den udsigt!

Efter frokosten og et lille hvil stod vi på traktor bussen med kurs mod bavianhegnet. Vi fik hver især en lille håndfuld foder som vi skulle give aberne i en lille rende på siden af vognen. Det var sjovt og aberne var helt vilde og hoppede op og ned af vognen vi sad i. Pludselig var en af aberne blevet tisse trængende, den sad på taget på hjørnet over Karin og tisede ud over kanten. Heldigvis var vinduet lukket så det ramte hende ikke. Ellers var hun godt nok blevet våd. Klamt!!

Efter den oplevelse trængte vi alle til en is. Vi krydsede savannen endnu en gang og kørte til Limpopo huset hvor vi spiste en is og prøvede parkens forhindringsbane. Vi klarede alle forhindringerne med bravour!

På vejen mod udgangen måtte vi holde tilbage for en masse kameler som lå midt på vejen. Karin og Anna klappede de bløde dyr mens Line holdt sig lidt på afstand af de kæmpe dyr. Vi måtte også holde tilbage for en del shetlands ponyer som gerne ville have et lift. Tobias fik den heldigvis jaget væk så den ikke spiste Christians trøje som den ellers var godt i gang med.

Efter en dejlig dag blandt vilde dyr kørte vi til Maribo, hvor vi fandt et rigtig godt spisested som lavede fantastiske hjemmelavede burgere med både-kartofler. Café Victoria – kan anbefales hvis nogen skulle komme på de kanter!

Da vi havde spist gik jagten ind på en postkasse. Vi fandt en på gå-gaden, i samme sekund som Anna skulle til at putte alle vores postkort i, kom postbudet for at tømme den. Så fik vi lige en hurtig rundvisning og han fortalte hvordan man tømmer og hvordan man sørger for at få alle breve med. Anna var så heldig at hun fik lov til at hjælpe ham med at låse op og tømme en af de 2 postkasser, hun huskede ham også på at der skulle skiftes dag, så man kan se hvornår der tømmes næste gang. Vi ved nu at når man putter et brev i postkassen kl. 18.00 i Maribo, så er det fremme næste dag uanset hvor i Danmark man sender det hen! Det går godt nok hurtigt.

Kl. 19.45 nåede vi færgen retur til Langeland og så gik turen ellers direkte til Æblevænget hvor dynerne kaldte! Endnu en dejlig dag var overstået.

### Onsdag:

Efter gårdsdagens strabadser på savannen sov vi længe. Så det var middag før vi var klar til at køre ud på de vilde våger. Mens der blev pakket mad til frokost gik Tobias og Kirsten på opdagelse. Vi havde hørt en underlig lyd mens vi spiste morgenmad. De ville finde ud af hvor den lyd kom fra. Det vidste sig at være fra solbær plantagen ved siden af vores sommerhus. De var gået i gang med at høste med en speciel ”solbærhøstningsmaskine.”

Første stop på busturen var Tranekær Slot. Her var vi på Souvenariet - spøjst lille museum med souvenirs samlet fra hele verden. De havde en særudstilling om forbudte ting som folk har hjembragt fra ferier over hele verden. Der var bla. Hvalros tænder, stødtænder fra flodhest og elefant, skind fra tigerkatter og kobraslanger. Der var også noget plaster fra Kina der bla. indeholdt noget fra løver.

Da Tranekær slot er privat bolig måtte vi desværre ikke komme ind i parken eller slotsgården. Vi kørte derfor til havnen i Lohals hvor vi skulle have frokost. Vi fandt en bænk og fik maden fundet frem og bedst som vi sad der og skulle til at hygge os, blev vi totalt omringet af

mariehøns og svirrefluer. Line kæmpede en brav kamp for at have sin leverpostejsmad i fred. Det var meget svært! Vi skyndte os at blive færdige og flygtede ind i bussen. Fandt derefter en hyggelig rasteplads i skovkanten hvor vi holdt eftermiddagskaffepause. Vi smovsede i lækre kager fra den berømte HEDO bager i Lohals. Uhm-me-num for en lækker bisken!

På vej hjem kørte vi igennem Snøde, hvor vi besøgte bolchepigen. Her lavede vi hver især en slikkepind. Det var sjovt. Vi kom også for fabrikken i Simmerbølle hvor de laver de kendte Langelænder pølser.

Sidst på dagen nåede vi til Rudkøbing hvor vi gik en tur på Strøget og kiggede på butikker og fik brugt lidt lomme penge. Der blev også tid til en kæmpe is☺ Der var rigtig mange mennesker i byen pga. den årlige Langelands Festival. Vi så mange unge mennesker i pendul fart fra butikkerne til campingpladsen med en masse øl under armene.

Vi fik mexicansk mad til aften og mens nogen sluttede dagen af med et par spil ”Sorte Per” gjorde Tobias den grønne bus ren.

### Torsdag:

Da klokken blev 11 satte vi os i busserne og kørte til Tåsinge. Vi ville besøge Baronesse Caroline på Valdemars Slot. Vi startede besøget med en tur i hestevogn som kørte os forbi staldene og te pavillionen. Vi købte billet til de private gemakker, hvor vi gik rundt og så på gamle møbler og alle Carolines familiefotos. Vi var også på jagt og trofæ museum helt oppe under taget på slottet. Der var en masse udstoppede dyr fra hele verden. Bla. en nord amerikansk elg, en bison, en løve og en isbjørn, samt en masse rådyr og dådyr fra Danmark.

Vi spiste madpakker i blæsten på plænen foran slottet. Vi nåede lige at blive færdige og komme ind i bussen inden himlen åbnede for sluserne. Vi satte kursen mod Svendborg, her kiggede vi på butikker og drak varm chokolade på ”Torvet”. Da vi kom ud på gaden igen efter ”chokolade-pausen” blev der endnu engang lukket op for sluserne. Vi skyndte os mod busserne for at vende næsen hjemad. Drengene, Tina & Kirsten havde slet ikke fået nok af de fynske købstæder så de kørte til Fåborg for at lede efter soft-ice.

Pigerne, Line & Mette kørte hjem til sommerhuset, hvor Anna gjorde den gule bus ren.

Kl. 20.30 fik vi aftensmad, lejr afskeds menuen stod selvfølgelig på ”Langelændere” – kend dem på knækket ☺

Efter aftensmaden afholdt vi diplom overrækkelse med champagne og chokolade kage. Tobias fik diplom for at gøre den grønne bus ren, Anna fik et for at være den første til at opdage de vilde heste, Karin fik et for at male flest billeder på lejren, Line fik et for at klappe den kæmpe store hest som trak hestevognen på Valdemars Slot og Christian fik et for at baske flest fluer på lejren.

Fredag morgen stod vi op kl. 7.00. Gik i bad, spiste morgenmad, pakkede tasker og ryddede op i sommerhuset. Vi skulle heldigvis ikke selv gøre huset rent så vi blev hurtigt færdige og klar til afgang. Kl.9.30 vinkede vi farvel til Æblevænget og satte kursen mod Nordjylland.

Vi takker alle for en sjov og hyggelig lejr! ☺

Anna, Line, Karin, Tobias & Christian  
Kirsten, Line, Tina & Mette