

Søndag den 5.7

Så blev det endelig søndag og det var tid til lejr. Vi fik pakket busserne og alle elever og personale hoppede ind og af sted det gik. Ned gennem Jylland på motorvej inden vi svingede af og kørte mod Tønder. Vi skulle bo ikke langt fra en by der hedder Hjerpsted. Da vi ankom så huset ud til at være meget gammel. Da vi åbnede døren og kom indenfor kunne vi se at alt var blevet gennem renoveret. I hvert soveværelse var der fladskærm og dvd. I de to store opholdsrum var der et mega fjernsyn med dvd, parabol og hvad der ellers tilhører til et moderne hjem. På det store badeværelse var der spa og sauna. Det var et rigtig luksus hus vi var kommet til...

Vi fik pakket busserne ud og fundet de værelser vi skulle på. Så var eller med at gøre klar til at komme i seng og fået lavet mad. Resten af aftenen stod den på hygge og en masse snak.

Mandag den 6.7

Næsten alle sov længe. Anna var dog frisk og tog en løbetur sammen med Sus og Karina. Vi fik spist lidt morgenmad og så blev vi klar til at køre en tur. Vi startede med at køre gennem Møgeltønder, hvor vi så Jocke og Maries lille hus. Herefter gik turen sydpå. Vi kørte til Friedrichstadt i Tyskland. En by som i sin tid blev grundlagt af hollændere. Den bliver kaldt både hollænderbyen og det lille Venedig. Vi så en masse gamle huse og vi var på kanal rundfart. Vi sad på en hyggelig fortovscafé og fik pizza og pasta fra en vaske ægte italiensk tysk restaurant..

På hjemturen kørte vi selvfølgelig ind omkring Calles grænsehandel for at købe lidt proviant. Vi kom først hjem ved 19.30 tiden hvor det var tid til rugbrødsmadder. Da opvasken var klar, ville Anne gerne se sin nyindkøbte film og foran det kæmpe tv sad alle 8 elever med hjer deres sodavand og slappede af.

Tirsdag den 7.7

Nogle af os tog efter middagsmaden en tur til Vesterhavet og dyppede tæerne i det varme vand. Derefter kørte vi til Højer sluse og gik en tur på og langs slusen. Derefter kørte vi en km videre til Hvidå sluse. Ved begge sluser så vi hvor højt vandstanden har været i tidernes morgen. Det højeste har været 4 meter over daglig vande. Hvidå sluseporte er i øjeblikket ved at blive repareret. Efter sluserne tog vi på bytur til Tønder. Her gik vi en tur i gågaden og fik handlet ind til vores aftensmad. Da maden var blevet lavet af Anna (dagens superkok) og indtaget, legede vi "Gæt og Grimasser". Det var sjovt, men også svært at se hvad de forskellige lavede.

Onsdag den 8.7

Anna og de to gogger tog en morgen jogger og efter de kom hjem begyndte de andre at stå op. Vi blev tidlig færdige og stort set alle tog af sted. Dagens destination hed Flensborg. Vi gik lidt rund i byen og fandt et dejlig sted at spise middagsmad. Da vi var på vej hjem mødte vi pædagog Pia fra gr. 2. Det var lidt mærkeligt at møde hende der helt tilfældig. På hjemturen, kørte vi ind omkring Fleggaard, for at få den sidste proviant. Da vi kom hjem stod Karin klar med lækre muffins. Anna og Karin gik i gang med aftensmaden som stod på pandekager med kødfyld og salat. Det var guf. Lars, Karina, Rune og Aske spillede volleyball med Jørn. 2.halveg fortsætter torsdag. Aftenens program stod på boblebad for Anna og Karinas vedkommende, mens Trine sad og snakkede med dem. Aske, Rune, Karin og Anne så "Far til fire" på stor-skærm og Lars så sin nye dvd på eget tv. Inden vi skulle i seng nød vi aftenskafe og nybagt.

Torsdag den 9.7

I dag stod vi tidlig op for at få noget ud af dagen. Vi tog af sted mod Mandø kl. 9.30. Vi hoppede på Mandø Bussen kl. 10.30 og kørte gennem vandet på vej derover. De havde lavet en rute som var markeret med træer på begge sider. Da vi kom til øen gik vi ind og bestilte vores middagsmad, for så var vi sikret lidt i maverne inden vi igen skulle hjem. Vi gik lidt rundt og så bl.a. ud over Vesterhavet. Vi gik lidt ind på øen hvor vi kom til en gammel mølle. Det er en hollænder mølle og den blev lavet i 1830. Den erstattede den første mølle der var på øen, som kun stod et år. Møllen var aktiv frem i 1937. Nu bruges den som museum. Da vi var færdige med møllen tog vi resten af Mandø by og så var det tid til frokost.

Kl. 13.30 skulle vi igen med traktor bussen, for at være sikre på at komme tilbage til fastlandet pga. tidevandet.

Som afslutning på denne lejr, skulle vi have den sidste is inden vi kørte tilbage til huset. Hjemme i huset gik det stille og roligt med at pakke og komme i bad inden aftensmaden og var det ellers på hovedet i seng.

Fredag den 10.7

Vi stod ganske tidligt op. Kl. 8 kørte vi fra syd mod nord. Anna og Lars satte vi af ved deres forældre inden vi nåede Løgstør, hvor busserne blev pakket ud, for at vi igen skulle med andre busser.

Karina, Liz, Karin, Jørn og Sus takker for en god og hyggelig uge.....